



Onze Afdeling



Op de 4e woensdag in de maand komen wij bijeen in Gasterie De Wiemel, Gasselte. Wij verzamelen ons tegen zessen en genieten van een aperitief; in de wintermaanden binnen, behaaglijk rond het open haardvuur; en in de lente soms in de besloten achtertuin. De sfeer is altijd kameraadschappelijk en partners / introducés zijn van harte welkom!

Na diner en huishoudelijke zaken is het stilaan tijd voor het vaste kwartiertje Nederlandse Taal en Cultuur, bij toerbeurt verzorgd door een lid, over een gedicht, boek of evenement.

Met een kopje koffie of thee schuiven we vervolgens aan voor de voordracht, waarbij de brede belangstelling van onze leden borg staat voor een levendige discussie.

Over de Orde zelf...



De Orde van den Prince, vernoemd naar prins Willem van Oranje, is een politiek-ongebonden Vlaams-Nederlands cultureel genootschap.

De Orde zet zich met name in op bevordering van onze gemeenschappelijke taal en cultuur en het behoud van het cultureel erfgoed in ruime zin, juist temidden van de veelzijdige diversiteit in het Europa van nu. Van onze leden wordt verwacht, dat zij op hun eigen wijze een persoonlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Orde.

Elk jaar is er een algemene ledendag voor alle leden en hun partners. Het programma kan variëren van een bezoek aan het Europees Parlement tot een herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Yper.

Over ons ledenbestand

Uitbreiding van ons huidig ledenbestand is zeker mogelijk. Wij streven daarbij naar verdere diversiteit, zowel qua sociale gelaagdheid, gender als leeftijd. Het begint met interesse voor waar we voor staan (onze kernwaarden) en waar we voor gaan (onze doelen en activiteiten).

Onze activiteiten

Wij hebben 10 bijeenkomsten per jaar waarbij wij elk jaar een thema kiezen. Voor 19/20 was dat thema "Drenthe", met lezingen over de taal, de (cultuur)historische en planologische ontwikkeling van onze provincie als uitgangspunt.

Geen provinciale navelstaarderij, maar het positioneren van de eigenheid (en onderlinge verbondenheid) in de omvattender diversiteit van de samenleving, in Drenthe én elders. Wij haken in op maatschappelijke actualiteit en historiciteit. En taal- en letterkunde komen vanzelfsprekend ruim aan bod.

Verder organiseert onze afdeling tenminste één keer per jaar een excursie naar een cultureel of historisch interessante bestemming in de nabije of minder nabije omgeving.

Al onze activiteiten zijn ook toegankelijk voor Ordeleden uit andere afdelingen en gewesten. Met het gewest Holland hebben we bovendien een speciale band. Jaarlijks organiseren wij per toerbeurt een gemeenschappelijke gewestdag, afwisselend verzorgd door een afdeling van Holland en van Noord-Nederland. De afdeling Hondsrug heeft in 2015 een themadag over de participatiemaatschappij georganiseerd.

Onze kernwaarden

Amicitia et tolerantia

Waarom vinden wij het bijzonder om lid van de Orde van den Prince te zijn? Amicitia (vriendschap) en tolerantia (verdraagzaamheid) zijn de sleutelwoorden; zij waren en zijn nog steeds het fundament van de Orde.

Vriendschap met name in de omgang met elkaar, verdraagzaamheid als grondhouding bij het aangaan van een open dialoog met allen die deel uitmaken van onze taal- en cultuurgemeenschap ongeacht levensovertuiging, politieke kleur, geartheid of afkomst.

Wij willen ook een bescheiden bijdrage leveren door nieuwkomers en anderstaligen die in onze samenleving woonachtig zijn, bekend te maken met onze taal en cultuur.

