



### Afdeling Friesland

Opgericht 28 mei 2011  
 Secretariaat:  
 H (Harry) Daemen  
 E-mail: [h.daemen@upcmail.nl](mailto:h.daemen@upcmail.nl)

### Samenstelling bestuur

*Herbert van den Berge*: voorzitter  
*Harry Daemen*: secretaris  
*Nannie Nanning*: penningmeester  
 en programmacommissaris

Elke eerste woensdag van de maand (uitgezonderd de zomermaanden) komen wij om 18.30 uur bij elkaar in het Stadhouders Hof. Wij verheugen ons daar echt op.

Na de geanimeerde inloop beginnen we om 19.00 uur met 10 minuten NT&C. Bij toerbeurt vertelt een afdelingslid over een persoonlijke ervaring op gebied van taal en cultuur. Na het diner volgt een lezing over een cultureel onderwerp.

Wij streven bij de samenstelling van het jaarprogramma naar zowel eenheid (thematische ordening) als verscheidenheid (diversiteit van de onderwerpen). Neemt niet weg: sommige dingen staan wel vast: onze decemberbijeenkomst staat traditioneel in het teken van de poëzie, waarbij iedereen een gedicht voorleest en daar een toelichting op geeft.

De Afdeling 'Friesland', van de Orde van den Prince, telt 16 leden die hun betrokkenheid en passie aangaande taal en cultuur delen met elkaar. Dit bindt ons met elkaar én met andere afdelingen van de Orde – ons cultureel dna...

Wat ons onderscheidt (en dat geldt zeker ook voor onze 'import'-leden!), is de Friese recht-door-zee mentaliteit, bijbehorende onverzettelijkheid inclus. Ja, inderdaad: geen zee te hoog, geen koufront te diep; zonodig komen wij over stijf bevroren wateren naar ons maandelijks trefpunt: het Stadhouders Hof in het historisch centrum van onze hoofdstad, ons Ljouwert.



Onze afdeling staat voor behartiging van de Nederlandse én Friese taal en cultuur. Daarbij hechten wij zeer aan een goede sfeer binnen onze afdeling. "*Amicitia et tolerantia*", voorwaar!...

Geen vrijblijvende uitspraak wat ons betreft, maar een lijfspreuk die voor ons ook buiten de Orde geldig is. Als moreel richtsnoer bij onze gedachte-wisselingen, dispuut of discussie met de ander. Met als kern: je tegenstander zij je tegenstander, niet je vijand.

Wij wonen niet onder een glazen stolp: we trekken er met de nodige regelmaat op uit, zowel binnen de eigen regio als daarbuiten.

Jaarlijks een concert of theaterstuk, voorafgegaan door een diner en een inleiding. Zoals eerder al aangegeven: met daarbij ook aandacht voor de eigen Friese regio. Wij staan gelukkig niet alleen in de waardering voor Friesland: zie Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

De Afdelingen hebben ook oog voor elkaar. In 2018 hebben wij een Gewestlezing georganiseerd met als hoofdgast schrijver en taalkundige Wim Daniëls. Dit Ordejaar (2019-2020) valt ons de eer te beurt om onze collega-Ordeleden welkom te heten op de jaarlijkse Gewestdag.