



Laat u meeslepen door landverhuizersverhalen

Algemene Ledendag – 17 oktober 2026 | Rotterdam

Op zaterdag 17 oktober nodigt OvdP alle leden uit voor een bijzondere Algemene Ledendag in Rotterdam. Een dag vol verhalen over vertrek en aankomst, over hoop en heimwee, over taal, cultuur en identiteit.

De havenstad Rotterdam is al eeuwenlang een plek van komen en gaan. Natuurlijk kent u de Holland-Amerika Lijn, waar vanaf 1873 honderdduizenden Europeanen inscheepten op weg naar een nieuw leven. Wat ooit vertrekpunt was van dromen en onzekerheid, is nu een majestueuze SS Rotterdam als tastbare herinnering.



SS Rotterdam, for Bulach CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Maar Rotterdam is meer dan dat ene verhaal. Al eeuwen trekt de stad mensen aan uit alle windstreken: Zeelanders, Kaapverdianen, Chinezen, Surinamers. Vandaag leven er mensen met maar liefst 178 nationaliteiten samen. Dat heeft de stad gevormd – in haar winkels en keukens, in taal en cultuur, met alle charme én spanningen die daarbij horen. Rotterdam is een smeltkroes in beweging.



Fenixmuseum, foto Jan Van Daele

Al deze verhalen komen samen op Katendrecht, de Kaap. Ooit een beruchte volks- en prostitutiewijk, later het grootste Chinatown van Europa, nu een bruisend cultureel hart met internationale allure. Hier vindt u de SS Rotterdam, het nieuwe Landverhuizersmuseum, het Fotomuseum en Theater Walhalla.



Fenixmuseum, foto Jan Van Daele

De Algemene Ledendag neemt u mee in deze gelaagde geschiedenis.'s Ochtends luisteren we in het theater van de **SS Rotterdam** naar inspirerende lezingen over migratie – en over het besef dat migratie van alle tijden is. Na de lunch volgt een middagprogramma in kleinere groepen. U bezoekt het nieuwe **Fenix-** of **Landverhuizersmuseum**, wandelt met gidsen langs verhalen van toen **Katendrecht** het **Chinatown van Europa** was. U bezoekt het bijzondere **verhalenhuis Belvédère** of wij bieden u in het **mooiste theatertje van Rotterdam** een voorstelling over landverhuizers aan. We beloven u een onvergetelijke dag.



1Nederlands Fotomuseum Rotterdam, cropped foto DJ_Hoogerdijk CC BY-SA 2.0 Wikimedia Commons

Ook voor leden die minder mobiel zijn, is er een passend en volwaardig programma. Parkeren kan direct bij de SS Rotterdam, een locatie die ook uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Een dag van ontmoeting, verdieping en verwondering.
Een dag die verleden en heden met elkaar verbindt.
Een dag die u niet wilt missen.

De eigen bijdrage voor deze dag is 100 euro. Er geldt een vroegboekkorting: als u boekt vòòr 1 mei, betaalt u 85 euro voor uzelf en ook uw eventuele partner.

[Klik hier om in te schrijven](#)

OvdP
vriendschap en tolerantie