

Dierbare Ordevrienden,

Het nieuwe jaar is reeds in volle gang, de ministers zijn haast op hunne zetels gezeten en wij Nederlanders zijn in blijde verwachting van wat dit alles ons brengen gaat. Tijd voor een hartelijke nieuwjaarswens en we geloven dat we die wel kunnen gebruiken, alles is immers niet botertje aan de boom.

Een van de niet beboterde dingen is de dreigende ondergang van de Nederlandse taal en cultuur, die ons allen zo te harte gaat. Een ander is de dreiging van steeds maar nieuwe cohorten van virussen. Om de gedachten over die twee zaken wat te stimuleren zenden we U een sonnet waarin onze clubdichter heeft getracht deze twee zaken in verband te brengen.

Laat U niet in de put drukken, het valt allemaal eigenlijk nog wel mee en om dat te bevorderen wenst het bestuur van de afdeling Groningen U een voorspoedig en interessant tweeduizendtweeëntwintig toe.

Tijd voor de poëzie:

***Sonnet over de onachtzaamheid
ten opzichte van onze cultuur***

Het Westen zal eens duur moeten betalen
Voor het rap verslonzen van haar fundament
Cultuur verwordt tot vluchtig sentiment
Aan onze bron lijkt weinig eer te halen

Dus, als men maar de virusorde kent
En alfa, bèta, gamma, delta kan herhalen
Dan wil men dra met die geleerdheid pralen
En neemt graag aan dat dokter 't alfabet wel kent

Dus omikron volgt delta op, meent ieder nu
Maar wat daar tussen ligt, van Epsilon tot Xi
Dus Zèta, èta, Thèta, Iota, Nu en Mu
En Kappa nog en Lambda ook; Als ik 't zo overzie
Dan zegt de kroon van 't virusvolk nog lange niet:

Aju!

Er is nog jaren werk voor doctors in de autopsie

In de hoop dat dit gedichtje Uw instemming kan wegdragen en dat U dientengevolge met overtuiging de Nederlandse taal en cultuur zult blijven bevorderen en verder in de hoop dat U een bijdrage zult willen leveren aan de alfabetisering van de niet alfabetisten, blijven wij ons inzetten voor de groei en bloei van de Groninger Orde van den Prince

*Het Bestuur; namens deze
Hans van de Sande, secretaris NTC*